

51e Column: Hulp voor dieren in Gaza

Een tijdje geleden kreeg ik een bericht van Sulala Animal Rescue, een organisatie die zich bekommert om de straatdieren in Gaza. Het leven voor de mensen in Gaza is erg zwaar, de dieren hebben het door de erbarmelijke omstandigheden nog zwaarder hier.

Stichting Wings for Animal, Stichting Nala en ik gaan hen helpen, er zijn veel dieren met ontbrekende of misvormde ledematen door oorlogsgeweld, verkeersongevallen en het gebrek aan diergeneeskundige zorg. Voor deze dieren zamelen wij gebruikte hondenrolstoeltjes en prothesen is om hen een vorm van mobiliteit terug geven. De vrijwilligers van Sulala zijn erg vindingrijk in het aanpassen en vermaken van de prothesen en zullen hier hulp van krijgen van Stichting Nala, ook kunnen zij hier met gedoneerd geld prothesen op maat maken om naar Gaza te versturen met Stichting Wings for Animals. Naast rolstoelen en prothesen is er behoefte aan nog veel meer, voeding, parasietenbestrijding en meer en betere diergeneeskundige zorg. Net als met elk straatdieren probleem ligt de oplossing uiteindelijk in het steriliseren van de honden en katten, en hiermee voorkomen dat er meer geboren worden. Er is een opvang voor honden, katten en zelfs voor ezels nu in Gaza en de vrijwilligers verzorgen deze dieren, soms met gevaar voor eigen leven.

Een andere pijler om het dierenwelzijn te verbeteren is educatie, als kinderen zich het lot van dieren aantrekken zullen ze dit aan hun ouders en aan hun eigen kinderen te zijner tijd overbrengen. Door de volgende generatie bewust te maken dat dieren gevoel hebben en niet eng of vies zijn zullen ze anders naar hen gaan kijken en meehelpen om het dierenwelzijn te verbeteren. Er is nog een lange weg te gaan voor mens en dier in veel gebieden ter wereld en waarschijnlijk zal ik een wereld zonder armoede, mensen- en dierenleed niet meer meemaken. Soms voelt het ook als een druppel op een gloeiende plaat, maar vele druppels kunnen wél een verschil maken. Dit mijn steentje bij te dragen aan dierenwelzijn hoop ik de wereld een stukje beter achter te laten dan toen ik ter wereld kwam, als iedereen dit zou doen is er heel veel mogelijk gelukkig.

Mocht je een hondenrolstoel, prothese of financiën kunnen doneren aan de dieren in Gaza, dan is dat meer dan welkom! Op mijn Instagram pagina ([@piethellemans.nl](https://www.instagram.com/piethellemans.nl)) meer informatie over deze samenwerking en steunactie. Bij voorbaat dank namens de dieren in Gaza.